

Hij was ons duurbaar in zijn leven, ver-  
geten wij hem niet na zijn dood. H. Chys.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## Alfons Van Der Stichelen

echtgenoot van Mevrouw

**Bertha Bogaert**

Geboren te Ste Maria-Lierde de 31 October 1913.  
en godvruchtig overleden te Gent, Bijloke,  
de 2 Maart 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

---

De rechtvaardige, zelfs door de dood  
verrast zal in vrede rusten. Hij was een  
kristen echtgenoot, werkzaam en immer be-  
kommerd om de belangen van zijn huis-  
gezin. Om te voorzien in het onderhoud  
van echtgenote en talrijke kinderen, ver-  
koos hij het zware werk der mijnen; hij  
was een voorbeeld van dienstvaardigheid  
en had er de genegenheid verworven van  
oversten en medewerkers.

In vollen levensbloei werd de duurzame  
afgestorvene uit ons midden weggerukt;  
zwaar is de slag en groot de beproeving.  
Doch met kristene gelatenheid buigen wij  
het hoofd voor God en bidden: Heer, Uw  
H. Wil geschiede, help ons, op U stellen  
wij al ons betrouwen.

Duurbare Echtgenote, te vroeg en des te  
pijnlijker is onze scheiding, draag zorg

voor onze lieve kinderen en breng ze op in  
de vrees des Heren.

En gij, mijn tedere lievelingen, voor  
wie ik nog zo gaarne jaren zou gewerkt  
hebben, weest gij nu door uw goed gedrag  
de steun en troost uwer moeder.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(7 j. en 7 q. afl.)

---

Zeer getroffen door Uw blijken van  
diep christelijk medevoelen, bieden U  
hiervoor hun welgemeenden dank:

De familiën VAN DER STICHELEN,  
BOGAERT, DE PREZ en DE GEETER.

---

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-Maria-Lierde.