

Klein is het en kort, alles wat met de tijd voorbijgaat.
Nav. III 47



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons Van Der Stichelen

weduwnaar van Mevr. Leonie VAN WYMEERSCH
echtgenoot van Mevrouw Ida CESTELEYN

geboren te Sinte Maria-Lierde op 25 februari 1879 en
godvruchtig overleden te Zottegem op 17 oktober 1957
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van de Bond van het Heilig Hart

Zalig degene, welke de Heer -als Hij komt- wakend
zal vinden. Weest dan bereid, want in het uur, waarin
gij het niet vermoedt, zal de Mensenzoon komen.

De oktobermaand is een gepaste voorbereiding op
ons verscheiden. De goede kristen verenigt zich dan
herhaaldelijk met het leven van de Verlosser en Zijn
Heilige Moeder. Vreugde en sterven gaan zijn oog
voorbij. Met berusting en vertrouwen mijmert hij over
de glorie van Kristus en de Hemelmoeder: voorsmaek
van onze uiteindelijke glorie en overwinning!

Het boek der Navolging van Kristus leert: «Zoek de
ware vrede niet op aarde, maar in de hemel; niet bij
de mensen of bij andere schepselen, maar bij God
alleen.» Nav. III 35

De Heilige Schrift zegt: «Gelukkig de man, wiens
hoop de Naam des Heren is en die zich niet wendt tot
ijdelheden en bedrieglijke dwaasheden!» Ps XXXIX 5

Duurbare Echtgenote, beste Kinderen, hebt dank om
Uw goed zorgen en genegenheid. De oude dag kwam
zo vreedzaam en heerlijk. God toont ons soms eens dat
het ware geluk niet van deze wereld is... Buigen wij
ons moeizaam onder de schikking van God, maar
hebben wij vrouwen op een blij wederzien.

Als afscheid herneem ik de woorden van de
H. Augustinus: «De ware godsvrucht tot de overle-
denen bestaat in ze eerst te bewenen en dan voor hun
eeuwige rust te bidden». Beste kinderen en kleinkin-
deren, vergeet mij niet, gij vooral beste kloosterzuster,
Bruid van de Heer, bid voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

Mevrouw Alfons Van Der Stichelen, geboren Ida
CesteleyN;

Mr en Mw Jozef Van Der Stichelen-Bogaert en kinderen,

Mr en Mw Kamiel Van Der Stichelen De Pessemier en
kinderen,

Eerwaarde Zuster Maria-Pia, in de wereld Juffrouw
Lucie Van Der Stichelen,

Mr en Mw Oscar Baudisco-Van Der Stichelen,

Mr en Mw Marcel CesteleyN-Van Den Bulcke en kin-
deren,

De Familiën Van Der Stichelen, Van Den Dooren,
Van Wymeersch en CesteleyN,

*Zeer gevoelig voor de blijken van
kristelijke deelneming hun betoond
bij het overlijden van hun dierbare
afgestorvene DANKEN U.*

Druk. - O. Schautteet-De Keyser, Zottegem