

Gelijk het den Heer belijfd heeft, zoo is het geschied: de naam des Heeren zij gebenedijd.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Anna-Theresia Van Der Stichelen

weduwe van Mijnheer

Francies FOUQAERT

Geboren te St-Martens-Lierde, den 16 November 1866
en godvruchtig overleden te St-Goriks-Oudenhove den
23 November 1946. Versterkt door de H.Sacramenten-
LID VAN DE CONFRERIE DER H. BARBARA.



Van hare kinderjaren af heeft zij God gevreesd en zijne geboden onderhouden. Zij was waarlijk goed van inborst, de kroon van haar man en vol toewijding voor haar Familie. Zeer gehecht aan de Kerk en den heiligen godsdienst, daarom zal de Heer zijn trouwe dienaars vergelden met het eeuwig leven al het goede dat zij hier heeft uitgewerkt.

De Allerhoogste heeft het tegenwoordige leven met ellenden vervuld opdat wij het toekomstige naar waarde zouden schatten. De pijnen dezer aarde zijn gelijk bloemen die vruchten geven in het eeuwig leven. H. Ephrem. Duurbare Broeders en Zuster, ik verlaat U; hebt dank voor uwe genegenheid, en gij, die mij zoowel verzorgd hebt, duurbare Familie, Dat de goede God het U vergelde. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust



De Familie VAN DER STICHELEN,

De Familie FOUQUART,

De Familie VAN DOOREN,

De Familie TUYPPENS,

BEDANKEN.

Dr. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr. 21 Zottegem