

Uwe haastige scheiding bedroeft ons met recht,
maar uwe gedachtenis zal ons een zoete ver-
troosting wezen.



Bidt voor de ziel van

MEVROUW

Clementine V. d. Stichelen

weduwe van wijlen Mijnheer

Cyriel Baeskens

geboren te St-Maria-Lierde, de 13 november
1893 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
St-Martens-Lierde de 5 februari 1956.

Versterkt door de laatste troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Het is een heilige en zalige gedachtenis voor
de overledenen te bidden opdat zij van hunne
zonden ontladen worden. Mach. VII.

De Almogende heeft het tegenwoordige leven
met kwellingen vervuld, om ons de waarde van
het toekomstige te doen kennen. H. Ephrem.

Hoe streng de besluiten der Voorzienigheid
mogen wezen, moeten wij ons ootmoediglijk on-
derwerpen, want Gods wijsheid is oneindig.

Bemide kinderen en kleinkinderen, uwe liefde
en uwe zorgen waren mij een zoete troost en
een ware vreugde in mijn leven. Blijft mij intussen
gedenken in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 dagenaflaat)

De families VAN DER STICHELEN,
BAESKENS, DE POOTER en ROKEGEM



Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.

Drukk. DE VOS, St Martens-Lierde