

« Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartig behandeld worden »
(Mt. V - 7)



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

EMMA VAN DER STICHELEN

weduwe van

Mijnheer REMI VAN AUDENHOVE

geboren te St-Maria-Horebeke, de 5 september 1869
en aldaar zacht in de Heer ontslapen de 4 september
1963, gesterkt door het sacrament van de zieken ; het
sacrament der stervenden.

Lid van al de godvruchtige genootschappen.

Ook het langst leven kent een einde. Nu keert zij naar God terug om haar loon te ontvangen. Nu gaat zij de plaats innemen die de Heer, bij zijn hemelvaart heeft bereid: Wij vertrouwen het, want rijk aan verdiensten was haar leven : trouw volbracht zij haar plichten, vol erbarmen boog zij zich over de naaste, - hoevelen zijn door haar niet bijgestaan en geholpen geweest -, onderworpen droeg naar Kristus voorbeeld, het kruis. Gesteund door haar diep geloof kon zij de slagen van het leven dragen. God zal haar om dit alles barmhartig behandelen. Maria, haar troost en vreugde zal haar begeleiden.

Dierbare kinderen, God roept mij. Ik dank Hem om dit lange leven. Ik dank Hem dat ik naar Hem mag toegaan. Ik dank u voor uw toewijding en zorgen. Weest God getrouw, dan zullen wij elkaar terugzien. Er is maar één troost, één vreugde, één zekerheid : God. Ik vraag u nog mij niet te vergeten in uw dagelijks gebed.

Gebed

God, die oneindig barmhartig zijt, verleen genadig gehoor aan onze bede en geef dat de ziel van uw dienaars deelachtig moge worden van de hemelse heerlijkheid, door Kristus Onze Heer. Amen.

S.Maria-Horebeke, druk. De Clippele



Zeer getroffen door Uw blijken van
diep christelijk medevoelen bieden U
hiervoor hun welgemeende dank.

De Familie VAN AUDENHOVE,
VAN DER STICHELEN, VAN
DEN HAUTTE en DE KEYZER.