

" Onze moeders gaan, maar sterven niet  
ze leven en ze geven,  
zolang men moeders kindren ziet,  
zolang zal moeder leven ".

†

Vroom aandenken aan  
mevrouw

## **Emma Van der Stichelen**

weduwe van de heer  
**Theophiel Herregods**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 23 juni  
1899 en godvruchtig overleden in de H.  
Hartkliniek te Geraardsbergen op 1 augustus  
1981, tijdig bediend met de H. Sakramenten.

Lid van de Bond Grote en Jonge Gezinnen  
Lid van de Bond van Gepensioneerden

---

De families

Van der Stichelen, Herregods,  
De Pooter en Van Wayenberge  
danken voor uw blijken van medeleven  
in hun rouw en voor de steun van uw gebed.

---

Uitg. Miserez, Deftinge

De duurzame overledene was een eenvoudige vrouw bekleed met nederigheid en moed, voor haar gezin een nooit volprezen schat.

Zij kende de vreugde de Heer te dienen door haar man en kinderen trachten gelukkig te maken.

Ook dit leven werd getekend door het lijden en de tocht door het woud der eenzaamheid, waartoe alleen zij kunnen naderen die het meegemaakt hebben.

Laten wij danken voor alles wat wij langs haar gekregen hebben, en laten wij in overtuiging en diep geloof met Christus leven om ook met Hem verheerlijkt te worden.

Vele dankbare herinneringen zullen ons bijblijven en in ons gemoed voortwerken als een kracht, die ons sterkt voor het verdere leven.

Vaartwel, lieve kinderen, beste familie, goede vrienden en treurt om mij niet te zeer.

Heer, wij vertrouwen haar aan U toe, aan uw mildheid en uw barmhartigheid, aan uw liefde en aan uw trouw.

Neem haar voor eeuwig bij U, waar alle leven in eeuwigheid duren zal.

Wil rustig de vier Akten bidden.  
Mijn Jezus barmhartigheid.