



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER**

**Eugeen Desire  
VAN DER STICHELEN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Marie OTTE**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 23 mei 1901  
en in de Heer ontslapen in de Kliniek St.-Elisabeth te Zottegem op 4 oktober 1971, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Nogmaals is een mensenleven voorbij! Een leven van arbeid, van hoop en strijd, van liefde, toewijding en beproeving. Wij zullen hem verder gedenken a's iemand die veel voor zijn familie en zijn vrienden heeft gedaan. Eerbiedig buigen wij het hoofd voor hetgeen hij op zijn plaats en volgens eigen mogelijkheden presteerde, voor een hart dat geklopt heeft met het hart van de anderen, voor een mens die ook zijn kleinheid en broosheid in de ziekte heeft moeten ervaren.

Dankbaar willen wij zijn voor dat alles en eerbied bewaren voor alles wat hem heilig en dierbaar was.

Wij willen hem nu toevertrouwen aan de goedheid en barmhartigheid van de Heer, onze God, d'e in zijn grote liefde, alle mensen uitverkoeren heeft tot zijn kinderen, in onze Heer

Jezus Christus. Bidden dat hij onze dierbare nu zou mogen opnemen in zijn vrede, vreugde en eindeloos geluk.

Beste Marie, mijn goede echtgenote, dank voor uw liefde, voor de mooie jaren samen doorgebracht; goede kinderen, dank voor uw toewijding die zo mijn leven verblijdt en mijn lijden verzacht hebben. Beste Marianne en Marina, gij waart mijn vreugde, blijft het voor uw ouders en alle mensen. Beste familieleden en vrienden, dank voor uw vriendschap, gedenk mij in een oprecht gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste. Amen.

Namis vrijdag 5 november om 7.30 u. in de St. Antoniuskapel.



Mevrouw Eugeen VAN DER STICHELEN-OTTE,  
zijn echtgenote  
De heer en mevrouw Lucien VAN BUTSELE-  
VAN DER STICHELEN en kinderen  
Marianne en Marina,,

zijn kinderen en kleinkinderen  
De families VAN DER STICHELEN-OTTE en  
DE LEPELEER-DE CLERCO,

danken voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.