

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven,
wie in Mij gelooft zal eeuwig leven ».

Johannes

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Eerwaarde Zuster MARIA - PIA

**Lucia, Maria, Clementina
VAN DER STICHELEN**

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 28 februari
1911, wijdde zich aan de Heer toe door
religieuze geloften op 3 augustus 1932 in het
klooster der zusters van O.-L.-Vrouw van
VII Weeën te St.-Maria-Oudenhove

Gesterkt door het H. Sakrament van de
zieken en de Pauselijke Zegen gaf zij haar
ziel terug aan haar Schepper
op 30 december 1982.

E.H. Pastoor - Directeur,
E.H. J. Van Gansbeke, Aalmoezenier,
De oversten en zusters van de Zusterge-
meenschap van O.-L.-Vrouw van VII Weeën
De families :

VAN DER STICHELEN en
VAN WIJMEERSCH,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

« Almachtige God,
uit liefde voor haar Heer
heeft uw dienares Maria-Pia een leven geleid
van toewijding aan U en goedheid voor de
naaste.

Wij vragen U : schenk haar
met al haar medezusters
het blijvend geluk van het Rijk der hemelen
en de vreugde van uw komst in heerlijkheid.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van
de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen ».

Zuster Pia was voor haar medezusters en
voor allen voor wie ze werkte een voorbeeld
van nederige dienstvaardigheid en eenvoudige
gehoorzaamheid. Daarom is haar leven,
hoewel verdoken voor de ogen van de men-
sen, groot en verdienstelijk voor God.

Blij en opgeruimd deed zij haar werk voor
haar medezusters en inwonenden tot op de
dag dat haar gezondheid verzwakte en ze
haar gewone taak niet meer aankon. En toch
kon zij dan zeggen : « Heer, uw Wil ge-
schiede »

Dierbare oversten en medezusters, ik dank
u voor uw medeleven met mij en voor uw
liefderijke zorgen in moeilijke dagen. Blijf
voor mij bidden, samen met mijn dierbare
familieleden.

H. Hart van Maria, op U stelde ik mijn ver-
trouwen.