

Wijs, Herder, ons Uw wegen
naar 't huis des Vader aan,
Uw dood zij ons ten zegen
om 't Leven in te gaan.

DANKBAAR AANDENKEN aan

DE HEER

Marcel VAN DER STICHELEN

echtgenoot van Mevrouw

Rachel HARRY

geboren te St.-Maria-Lierde,
op 12 januari 1922 en godvruchtig overleden
in de kliniek Sint Elisabeth te Zottegem op
3 januari 1984, nadat hij de Pauselijke Zegen
en de Ziekenzalving ontvangen had.



De families VAN DER STICHELEN,

CUVELIER, HARRY en VAN RENTERGHEM

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. A. De Borre - Tel. (055) 42 20 91

Een mensenleven krijgt zijn ware betekenis
eens het geleefd is. Dan erkent men de
waarde van de dagen doorgebracht in dienst
van gezin, familie en evenmens. Wie tijdens
zijn levenstocht als brood werd uit gestorven
graan, als wijn uit geperste druiven, hij zal
zijn leven niet voor niets geleefd hebben,
want doorheen de dood gaat met hem mee
wat blijven zal voor eeuwig. Een mens moet
leren sterven om Leven te be-erven.

Deze goede echtgenoot en zorgvolle vader
heeft zijn levensdagen gevuld met arbeid
en zelfvergetende liefde ten bate van zijn
gezin. Voor dat gezin heeft hij geleefd, voor
dat gezin heeft hij gedroomd van nog veel
geluk !

Dierbare echtgenoot en lieve vader, plots
moeten wij u missen, uw woord, uw belang-
stelling, uw aanwezig-zijn bij ons. Ons is
het een troost dat wie zijn taak als mens
vervulde in dit leven, God hem Zijn vriend-
schap en Zijn liefde zal geven.

Daarom durven wij voor u tot de Heer
bidden : « God, Gij, die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid, wil hem Uw vrede
geven ».

Met groot vertrouwen op Gods steun en
sterkte rouwen wij om de mens die wij
verloren : niemand kent ons diep en groot
verdriet. Maar in Zijn goedheid zal de Heer
ons wel verhoren : Hij verlaat in 't uur
van nood de zijnen niet.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.