

Wie in Mij gelooft, zal leven.

Jo XI.



Gedenk in Uw gebeden de Ziel
van Mevrouw

Maria Van Der Stichelen

Echtgenote van Mijnheer

Theodoor Van Schoorisse

geboren te Ste.Maria-Horebeke de 4 Oogst 1837
en godvruchtig overleden te Schorisse
de 23 Maart 1951.

Versterkt door de HH. Sakramenten en de
Pauselijken Zegen.

- - o - -

Op Goede Vrijdag, sterfdag van onze goddelijke
Zaligmaker, verliet ook zij deze wereld. Haar taak
was volbracht, haar lijden ten einde. Ze ging haar
verdiende rust genieten bij God zelf.

Voorbeeldig droeg zij haar ziekte, rustig betrouwend
op God, die ze steeds had geëerd. Menigmaal
hebben haar vermoeide lippen nog de paternoster
gepreveld, zelf moeder zijnde verwachtte ze de hulp
van haar hemelse moeder, die haar nu ook voor altijd
onder haar bescherming nam.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, lang nog had
ik bij U willen blijven om U te helpen en bij te staan.
O. L. Heer weet echter beter wat voor mij het beste
is. Onthoudt de lessen die ik U steeds gaf, vervult
altijd goed uw christelijke plichten, dan zult gij ook
met gerust gemoed de dood in 't aangezicht mogen
kijken. Zoekt uw troost in 't gebed en in de H.Mis.

H. Hart van Jezus wees mijne toevlucht.

Druk. Portois Schorisse.

Mijnheer Theodoor VAN SCHOORISSE;

Mr & Mw Julien DE RODDER-VAN SCHOORISSE en kinderen;

Mr & Mw Georges VAN SCHOORISSE-ROMAN en zoon;

Mr & Mw Frans VAN SCHOORISSE-VAN BUTSEL en kinderen;

Mr & Mw Omer GOSSEYE-VAN SCHOORISSE en dochter;

Mr & Mw Edgard SCHIETTECATTE-VAN SCHOORISSE en zoon;

De familie VAN DER STICHELEN-VAN DEN HAUTE;

De familie VAN SCHOORISSE-GEENENS;

Danken U voor de blijken van kristelijke
deelname en gebeden.