

Bidt God de Heer opdat in Zijn vrede moge rusten de ziel van

**MEVROUW**

## **Maria - Irma Van Der Stichelen**

weduwe van de Heer

**ALBERT OTTE**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 12 juli 1897 en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde, op 29 augustus 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---



De families **VAN DER STICHELEN, OTTE, MARTENS** en **DE CLERCQ,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

Heer, welgemeend danken Wij U omdat Gij ons met zulk een eenvoudige, waardige en tevens wilskrachtige moeder hebt bedacht. Gij hebt in haar geboetseerd een rechtgeaard maar niet minder fijnmeevoelend hart. Iets van Uw liefde, Heer, straalde in haar genegen omgang met ieder die zij ontmoette ; iets van Uw goedheid in haar zorg om haar kinderen, kleinkinderen en niet minder om haar achterkleinkind, dat ze zo op de voet volgde. Dank U Heer, om al het schone en het goede dat Gij door haar hebt betracht.

In haar familieleven bleef zij niet van beproevingen gespaard. Het opeenvolgend verlies van haar echtgenoot en dit in een tijd van minder of geen geldelijke tegemoetkomingen heeft zij de zorg en de kommer om haar gezin gedragen, zoals onze moeders dat hebben gekund in volle vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid : « God slaat niet of Hij zalft... »

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen, ik dank U voor Uw genegen wederliefde en uw voortdurende zorg ; dat heeft mij veel genoegen verschaft. En geeft mij de zekerheid dat Gij mij niet zult vergeten in Uw gebeden en in de wekelijkse Zondagmis.

Scheiden doet altijd pijn maar Ik verlaat U om met vader deel te nemen aan de eeuwige bestemming die de Heer ons heeft beloofd als wij in geloof voor Hem onze naaste het beste in ons leven hebben betracht. Mochten wij zo later allemaal terug samen zijn bij de Heer.