



DIERBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Paula VANDER STICHELEN

weduwe van

René DE CLERCQ

geboren te Mater op 18 september 1919 en
godvruchtig overleden na een langdurige
ziekte in de kliniek Zusters van Barmhartig-
heid te Ronse op 15 juli 1994, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken.

Lid van verschillende bonden.

Voor uw aanwezigheid
voor uw vriendschap
voor uw blijken van medeleven

onze oprechte dank.

Lieve moeder,

Je ogen waren zacht en
weerspiegelden je verlangens naar het leven
en de toekomst.

Zoals een bloem de zon dankbaar is
voor de warmte, zijn wij je dankbaar
voor de voortdurende bezorgdheid en
begeleiding die je ons steeds gaf.

Bekommerd om iedereen gaf je steeds de
nodige moed.

Niets was teveel, geen enkele vraag,
geen enkel lijden, iedereen was
bij je welkom.

Uit dank voor dit alles hopen wij
dit te kunnen naleven zoals je het
ons geleerd hebt.

Je was blij met kleine dagelijkse dingen
die het leven vulden.

De glimlach voor ons
was een bewijs dat je
steeds in de toekomst geloofde
en hen de boodschap van vrede
liefde en hoop wilde meegeven.

Voor ons allen was je een zoon.

Dank, liefste moeder.

Druk. A. De Borre-Mincke - 9570 Lierde
Tel. (055) 422091
Rouwleiding A. Marroyen - 9660 Brakel
Tel. (055) 422608

