

« In 't donkerste der dagen kwam vroeg voor haar het Kerstmislicht. Zij heeft haar ziekte schoon gedragen en deed in 't leven zonder klagen zoals een moeder doet, haar plicht ».



VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

## Paula VAN DER STICHELEN

echtgenote van de Heer Roger DE NOLLIN.

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 19 januari 1945 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 21 december 1991, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Bij het sterven van een geliefde is er een mengeling van gedachten en gevoelens in ons hart. Wij rouwen om de mens die wij verloren. Niemand kent ons diep en groot verdriet. De pijn om het heengaan van een geliefde is onbegrijpelijk. Iemand met wie ge zo innig verbonden waart, laat ge moeilijk los. Mensen houden zoveel van elkaar. Het is dan ook voor haar echtgenoot en zoon een harde opdracht dit menselijk lijden te verwerken.

Daarom denken we aan het leven van Paula: wat ze voor ons betekent; wat ze voor ons gedaan heeft. Een zorgzame echtgenote met een groot moederhart, zo blijft ze in ons leven. Zij gaf ruimte aan haar man en droeg er toch heel veel zorg voor. Voor haar zoon was ze een goede moeder die hem met raad en daad bijstond opdat hij zou bouwen aan een gelukkige toekomst. Zij heeft in al haar werk en zorgen zo weinig voor zichzelf gevraagd, maar stil haar eigen leed verborgen in 't moederhart, dat zwijgt en draagt.

Zij heeft haar laatste leed geleden en ligt in blanke helderheid gesterkt, de moeder. Met geboden rust zacht voor haar de Kerstmistijd.

Wij danken om dit leven, om haar moedig gedragen lijden, om haar moederhart dat zoveel liefde heeft gegeven. De ster van Kerstmis volgende is zij vredig en rustig Gods hemelhuus binnengetreden.

Lieve echtgenoot en zoon, ik blijf u nabij en wil voor u blijven zorgen op een heel andere wijze. Blijf voor elkaar met liefde zorgen. Dank voor uw genegenheid, uw fijne attenties. Moge God ons in die liefdeband bewaren.

De families VAN DER STICHELEN, DE NOLLIN,  
DE BRAKELEER, DE BRAEKELEER,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming en danken U.

**Namis : vrijdag 10 januari 1992 om 19 uur.**

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel  
Rouwleiding bvba « Raoul », Brakel

