



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Rachel VAN DER STICHELEN

weduwe van de Heer

Georges DE BRACKELEER

geboren te St.-Maria-Lierde op 4 februari 1915 en
thuis godvruchtig overleden op 16 februari 1997,
gesterkt door de ziekenzalving.

De families

**VAN DER STICHELEN, DE BRACKELEER,
BEERENS en DE SMET,**

danken U voor uw aanwezigheid en uw
blijken van kristelijk medevoelen.

Ik heb een vrouw gekend...
o wat was die sterk,
altijd was ze bezig,
altijd aan het werk.
Ze kende heel wat wee,
maar zette kranig door,
en wat er ook gebeurde,
haar gezin ging voor.

Ik heb een vrouw gekend...
die vol vuur en liefde zat,
en ondanks al haar zorgen,
haar naasten nooit vergat.
Haar kinderen waren haar leven,
en al stond zij soms alleen,
of was het al eens moeilijk,
zij sloeg er zich doorheen.

Ik heb een vrouw gekend...
die klaar stond voor een ander,
die ook zo dikwijls zei :
'wees goed toch voor elkander'.
Zichzelf telde ze niet mee,
misschien lag ze te dromen,
dat voor haarzelf
geluk later wel zou komen.

Ik heb een vrouw gekend...
die ik nooit meer zal vergeten.
Hoe dat dan toch wel kan ?

't Was moeder, moet je weten.