

Op het feest van de H. Familie werd uit het vergankelijk naar het eeuwig familieleven geroepen de ziel van

**DE HEER**

## **RENE VAN DER STICHELEN**

weduwnaar van Mevrouw  
**AIMEE LIMPENS**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 1 januari 1889 en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde, op 27 december 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken « in extremis ».

Oudstrijder 1914-1918 en Vuurkruiser.

---



De families **VAN DER STICHELEN, LIMPENS,**  
**VERSTRAETEN en LIMPENS,**

zijn erkentelijk voor uw bliken van medeleven in hun rouw en danken U.

---

Betrachtingen van een negentig-plusser naar de werkelijke verjaardag vinden hun werkelijkheid in de tereerde bestelling van het stoffelijk overschot van hem, die zo fier was zich het oudste mannemens van onze parochiegemeenschap te mogen horen noemen.

Met een dankbare eerbied ontving hij drie dagen voor het afsterven de Kerstcommunie thuis, met het verlangen dat nog wel enige jaarkens te mogen doen. Met zijn onafscheidelijk-dankbare glimlach genoot hij... met de rug tegen de verwarming van wat jongere leeftijdsgenoten hem aan gezelschap, spijs en ontspanning aanboden op hun heerlijk Kerstfeest.

Buurtmensen uit de Kloosterstraat zullen hem missen want hij hield van een babbelken en een grap, tussen twee trokken aan zijn pijpen.

Mijn beste kinderen, jarenlang hebt gij mij opgepast zoals niemand het beter zou kunnen. Met de grootste zorg om Uw vader waart gij nog rond mij aan tafel... op zondagmiddag om het mij zo aangenaam mogelijk te maken. Ik ben niet meer in de gelegenheid geweest om U te danken maar Ik zal het nu doen met moeder samen.

Mijn kleinkinderen, ook gij volgdet het spoor van uw zorgende ouders tegenover mij en niet minder Nele, Tinneke en Mieke, die ik zo gaarne bij mij zag binnenkomen. Leert ze nu maar goed bidden samen met U allen voor Pèpè René en al onze afgestorven familieleden.

Buurtmensen, kameraden Oudstrijders, mensen uit de « Derde Leef tijd », ook U dank ik voor al het aangename en troostvolle in het wel en wee van mijn oudere levensjaren. Vaartwel, bidt voor mij en... tot een later eeuwigdurend weerzien in Goddelijk - FAMILIE - verband in de hemel.