

In de schaduw van Uw kruis, o Heer, wil ik rusten  
en hopen. H. Ambr.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**René VAN DER STICHELEN**

Echtgenoot van Mevrouw

**Margriet DE BLANDER**

geboren te St.-Maria-Lierde de 27 juni 1915  
en er godvruchtig overleden de 18 november 1956.  
Gezalfd met de H. Olie.

De rechtvaardige, zelfs door de dood ver-  
rast, zal in vrede rusten.

Hij was een deugdzaam echtgenoot, werk-  
zaam en immer bekommerd om de belangen  
van zijn huisgezin; hij was een voorbeeld  
van dienstvaardigheid en had de genegen-  
heid bekomen van allen die hem kenden.

In het zware mijnwerk aan een ongeluk ge-  
komen, heeft hij bijna zes jaar al zijn lijden  
met een bovenmenselijke kracht, gesteund  
op zijn sterk geloof, met een voorbeeldige  
verduldigheid verdragen, altijd de glimlach  
op het aangezicht. De Heer heeft hem nu  
onverwachts tot zich geroepen om hem de  
eeuwige beloning te schenken.

Duurbare echtgenote, te vroeg komt onze  
scheiding, doch stelt al uw betrouwen op  
God, bij Hem zult gij troost en sterkte vin-  
den. Met een ware kristelijke liefde hebt gij

mij samen met mijne familieleden, dag en  
nacht bijgestaan om mij te verzorgen en te  
troosten. Ik dank er u voor. Blijft mij voort  
in uwe gebeden indachtig.

H. Barbara, patrones van de goede dood,  
bid voor ons.

---

---

†

Zeer getroffen door Uw blijken van diep  
kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor  
hun welgemeenden dank :

*De familiën VAN DER STICHELEN,  
DE BLANDER, DE PREZ en DE PREZ.*

---

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.