

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard Van der Stichelen

Weduwnaar in 1e huwelijk van
Mevrouw Marie DE CLERCQ
Echtgenoot in 2de huwelijk van
Mevrouw Maria THYS.

Geboren te St. Maria-Lierde, de 12 Januari 1889
en er godvruchtig overleden de 12 Januari 1954.

Gesterkt door de genademiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk.

Oud-Strijder 1914-1918
Vereerd met de medalijs van
3de, 2de en 1ste klas.

Voor hem, die geloofd, wordt het leven niet
ontnomen, maar verwisseld voor eeuwig geluk.
(Pref. overl.)

Het ware geloof ligt diep in het hart. Niet in
luide woorden komt het tot uiting, maar onze han-
delwijze is er het zekerste teken van.

De trouw van de huisvader, de naarstigheid bij
het volbrengen der dagtaak, de rechtschapen om-
gang met de evenmens en niet in het minst de
gerustheid van gemoed in het aanschijn van de
naderende dood spreken echter dan woorden.

Dat geloof alleen geeft de echte vrede met God
en het lijden zal dien vrede niet verstoren.

Loutering en boete heeft elk menskind nodig;
maar er is mannelijke wilskracht en vast Gods-
betrouwen nodig om het lijden dusdanig te aan-
vaarden en het te dragen zonder klacht.

Geliefde echtgenote en kinderen, hebt dank om
uw genegenheid en liefdevolle zorgen, Gods zeg-
gen moge op u rusten. Blijft immer goede chris-

tenen en schenk mij als blijvend liefdebewijs een
vurig gebed.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d. afl.)



Zeer getroffen door Uw blij-
ken van diep christelijk mede-
voelen bieden U hiervoor hun
welgemeende dank ;

De familiën VAN DER STICHE-
LEN, THYS, DE CLERCQ en
DE COCK ;

Uitg. V. Lafort, St. Maria-Lierde