



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

**RICHARD VAN DER STICHELEN**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIA VAN DEN NEUCKER**

geboren te St.-Martens-Lierde op 1 maart 1899  
en godvruchtig overleden te St.-Antelinks  
op 20 augustus 1970  
gasterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Lid van verschillende  
godvruchtige genootschappen

Als de klokken de dood verkondigen van één van onze dierbare parochianen, dan ligt er in ons hart een gevoel van droefheid maar ook van dankbaarheid.

Diepe droefheid in het hart van de kinderen en moeder, die een echte vader zo plots maar niet onvoorbereid moeten verliezen. Droefheid om de vele lange nachten van pijn en miserie, die hij alléén wilde dragen om anderen te sparen. Droefheid omdat een dierbaar wezen uit ons leven verdwijnt. Maar ook dankbaarheid tegenover hem en God.

Tegenover God, omdat Hij ons zulke vader heeft geschonken, die ons de kristelijke weg naar God en de kerk heeft gewezen, die ons geleerd heeft hoe we moeten leven hier op deze wereld.

Dankbaarheid tegenover Vader, die zichzelf gegeven heeft voor zijn talrijk gezin. Die geen moeite ontzag om zijn kinderen tot waardige mensen op te voeden en die de tijd nog vond om anderen uit de miserie te helpen.

Naar het voorbeeld van Christus heeft hij nooit voor zichzelf geleefd, maar zich gegeven in dienst van anderen.

Moge de Heer hem nu zijn menselijke zwakheden vergeven, en hem opnemen na een rusteloos leven in de eeuwige rust.

Dierbare echtgenote en kinderen, op de dag dat de Heer naar mij ging komen in de communie, ben ik zelf hem tegemoet gegaan. Ik was gereed. Ik dank u voor al uw zorgen en genegenheid mij betoond. Weet dat ik veel van u hield en ik vraag u : blijft uw vader waardig. Blijft één rond moeder en bidt met haar voor mij, dan zullen wij over de dood heen allen één zijn omdat wij geloven in een eeuwig samentzijn.

Gij allen die mij dierbaar waart in dit leven : vaartwel, vergeet mij niet.

---

Mevrouw Maria VAN DEN NEUCKER,

De Heer en Mevrouw  
Gilbert VAN DER STICHELEN-DELMOTTE en  
kinderen,

De Heer en Mevrouw  
Emiel DE ROECK-VAN DER STICHELEN en  
kinderen,

De Heer en Mevrouw  
Gustaaf VAN WILDER-VAN DER STICHELEN en  
kinderen,

De Heer en Mevrouw  
Robert VAN WILDER-VAN DER STICHELEN en  
kinderen,

De Heer en Mevrouw  
Michel KIEKENS-VAN DER STICHELEN

De families VAN DER STICHELEN, VAN DEN  
NEUCKER, CARBONELLE en CORRIJN

**danken U van harte voor de blijken  
van deelneming hun betoond.**

Uitg. M. Galle-De Roeck, Tolstraat 2, Steenhuize