

Geloofd zij Jezus Kristus !



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

SYLVIE VANDERSTICHELEN

weduwe van de Heer

HENRI-JOSEPH VAN WIJMEERSCH

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 7 juli 1878
en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 1
september 1965, gesterkt door de HH. Sakramen-
ten der zieken en de Pauselijke Zegen «in articulo
mortis.»

Wie geboren wordt, moet sterven ook al wordt men oud, misterie van het leven. Alleen Jezus onze Heer heeft aan het leven hier op deze wereld zijn betekenis gegeven. Het is de tijd waarin de mens kan opgaan, naar zijn schepper in geest van geloof, hoop en liefde. Zo is de dood voor een gelovige de doorgang van het tijdelijke naar het eeuwige leven bij God in de hemel.

De duurzame overledene is altijd een vrome, minzame echtgenote en moeder geweest. Door haar woord en voorbeeld heeft ze de haren bewaard in het geloof. Zij mag fier zijn om al het goede dat ze deed voor hen waarmee ze samenleefde.

Duurbare kinderen en familieleden, ik dank U voor de goede zorgen en vriendelijkheden waarmee gij mij steeds omringd hebt. Gij deedt het graag en dat is mijn vreugde geweest tot het einde toe. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid :



De families VANDERSTICHELEN, VAN WIJMEERSCH, SCHOLLAERT, VAN WIJMEERSCH en VAN LIERDE,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van kristelijke deelneming en danken U.