

O God, geef sterkte aan ons gepijnigd hart opdat wij met kristelijke onderwerping zouden zeggen : Uw wil geschiede.



TOT VROOM AANDENKEN VAN

DE HEER

Valère VANDER STICHELEN

echtgenoot van Mevrouw

Rachel DE PESSEMIER,

geboren te Mater op 22 april 1911 en schielijk overleden te Brakel op 12 december 1975, « in extremis » gezalfd met de H. Olie.

Het is met weemoed dat wij vandaag afscheid nemen van vader. Hij was een man die als echtgenoot en vader steeds het voorbeeld is geweest van onvermoeibare werkkraft en van blijde levensmoed.

Hij was door iedereen gekend voor zijn behulpzaamheid en vriendelijke omgang met de mensen. Midden de bedrijvigheid is de Heer plots op zijn weg komen te staan, om hem de richting te wijzen naar het eeuwig paradijs.

Moge God hem nu ontvangen en al het goede dat hij gedaan heeft belonen.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, weest niet bedroefd om mijn heengaan. Ik ben immers aan een beter leven toe in de hemel.

Tijdens mijn leven hebt ge mij uw goedheid en afhankelijkheid betoond, nu reken ik ook nog op uw gebed.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families VANDER STICHELEN,
DE PESSEMIER, REYNAERT, VAN DAMME,
**danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

De namis zal plaatshebben op dinsdag
23 december 1975 te 19 u.

Drukk. De Ruyver - Brakel