

« Het huis van de Heer zal mijn woning zijn  
voor de komende tijden. » Ps. 23



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

## WILLY VAN DER STICHELEN

echtgenoot van Mevrouw  
**MARIETTE DE VRIENDT**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, op 2 mei  
1922 en godvruchtig overleden in de Sint-  
Elisabethkliniek te Zottegem op 25 juli 1987,  
gesterkt door het H. sakrament der zieken  
en de Pauselijke zegen.

De dood komt als een dief in de nacht.  
Willy was weer goed. Had eetlust en werk-  
lust. Hij verzorgde nog de voorbije week  
zijn klimop. Nu is hij als de sierplant van  
zijn woonst zelf ten hemel geklommen. Met  
droefheid nemen we van hem afscheid.

Door zeer velen geliefd, reeds toen hij in  
Anderlecht winkel hield, was hij de vriend  
van de paters van Scheut, bemind en ge-  
waardeerd door zijn vele klanten. Terug op  
Steenhuize-Wijnhuize was hij zeer gelukkig  
samen met zijn echtgenote zijn oude dag in  
zijn geboortehuis te kunnen doorbrengen.

Wekelijks trouw aan de zondagsmis, was  
hij de graag geziene figuur van pastoor en  
zusters, trouwe kameraad ook van de kaar-  
ters en in de bond van gepensioneerden de  
welgekomen medereiziger en medewerker.

Zijn ziekte heeft hem echter veel verdien-  
de vreugde ontstolen. Ook al verborg hij uit  
liefde voor zijn lieve echtgenote zoveel hij  
kon zijn ziekte-toestand en zijn pijn, we  
zagen hem machteloos wegwijnen in een  
uitzichtloos pessimisme.

O. L. Heer heeft hem nu bevrijd van angst  
en pijnen. Hij leeft nu tenvolle in God. Wij  
leven verder met de herinnering aan een  
vriendelijk en ingoed man.

Bemide echtgenote, ik was graag nog  
heel lang bij jou gebleven. Ik dank u voor  
uw liefde en uw zorgen. Wees moedig en  
vergeet mij niet in uw gebed.

O. L. Vrouw Hemelvaart, bid voor ons !

H. Katharina, bid voor ons.

---

Om uw oprechte blijken van deelneming  
danken u de families

VAN DER STICHELEN, DE VRIENDT,  
DE SUTTER en DE VLEESCHOUWER.

---

Begrav. en Crem. L. Haustraete-Ritserveldt  
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59