

God weet wat het beste is voor den mensch:
Zijn wil geschiede op aarde als in den Hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Anna, Carolina Van Der Stock

echtgenoot van Mr Joachim Van Den Bossche.

geboren te Michelbeke den 5 Februari 1891 en
godvruchtig overleden te Zottegem den 14 Juni
1946, gesterkt door de H.H. Sacramenten der
Stervendenden.

Een langdurige ziekte maakte een einde aan
het leven van deze goede moeder.
Gelaten, berustend, ja opgewekt heeft zij de smar-
ten van het ziek-zijn gedragen en dat mogen wij
een heldendaad noemen die de goede God
rijkelijk zal beloonen in den Hemel. En wat nog
schooner is: onder al haar lijden bleef zij vrouw
en moeder, steeds bekommerd voor man en kin-
deren. Met recht wordt zij dan ook beweed
door hare geliefden die haar te vroeg moeten
missen.

Beste echtgenoot, kinderen en kleinkind, het
leven was mij duurbaar en gaarne had ik nog
bij U gebleven, maar Gods Voorzienigheid heeft
het anders beschikt en heeft in Zijn goedheid een
einde gesteld aan mijn lijden, Hij heeft mij liefde-
vol langs den louteringsweg van het ziektekruis
geleid naar de eeuwige Rust. Naast God waart
Gij mijn troost en veel van mijn lijden hebt gij
verzacht. Van uit den Hemel zal ik uw belangen
aanbevelen aan God, die mij honderdvoudig aan
U zal laten teruggeven wat gij in volle toewijding
tijdens mijn ziekte aan mij gedaan hebt. Leef
eensgezind en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen in U.
(300 d. afl.)

De Familien VAN DEN BOSSCHE - DE TEMMERMAN - VAN DER STOCK en
DE PRIJCK,

bedanken voor de blijken van deelneming hun betoond in hun diepen
rouw.

Sottegem Druk. « De Beiaard », Haegeman-Cousy.