

Op U, mijn God heb ik gehoopt " in uwe Handen ligt mijn eeuwige zaligheid ". (Ps. 30)

Heer de slag die ons treft, heeft ons hart vormoerd maar Gij blijft onze Vader: doe met ons naar Uw H. Wil (H. Augustus)



## BID VOOR DE ZIEL VAN Heer Armand VAN DER STOCK

echtgenoot van

**Mevrouw Elise VAN Hoorde**

geboren te Geraardsbergen, 20 augustus 1905 en bij een smartelijk ongeluk overleden te Nederhasselt, 23 juni 1960, gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

De genade van het Geloof in God, Heer en Meester over de ganse Schepping, is een gave, waarvoor dankbaarheid nooit groot genoeg kan zijn. Deze goddelijke Deugd leidt als vanzelf naar de Hoop en de liefde die het ware christenhart sieren. Het Godsvertrouwen, midden de beslommingen van het leven, blijft dan een sterke en een richtsignaal naar onze eeuwige eindbestemming: God

De stille waardevolle christelijke levenshouding van deze man dwingt eerbied af en zet elkeen, die hem ooit kende aan tot navolging.

Wij willen voor hem getuigen, dat hij een goed mens geweest is, die er meer aan hield dit te zijn dan wel te schijnen! Zijn trouwe eerbied voor de H. Eucharistie was stichtend voorbeeldig! Zijn aandenken, weze hierom en voor zovele stille overtuiging, in ere gehouden.

Zijn Vrouw en Kinderen zijn Naastbestaanden en Vrienden zullen die slag sterk aanvoelen, doch zichzelf troosten met de gedachte aan die voorbeeldige Echtgenoot, ingoede Vader, trouwe bloedverwant

en Vriend, Zoals de dichter zijn eigen vader, zo gedanken zijn Kinderen en allen die hem kenden hem, met deze woorden:

Mijn vaderlike hij was rechtvaardig  
hij had de zware last op zich geladen  
een eerlijk man te zijn  
in woord en daad

Dit weze de dankbare gedachte, vooral van Vrouw en Kinderen aan de zo brutaal ontnomen Echtgenoot en Vader. Laten wij bidden voor zijn zielezaligheid en voor berusten en aanvaarden in de schikkingen der goddelijke Voorzientigheid.

Dierbare Echtgenote, het was niet mijn verlangen op zo'n wijze van U te scheiden. Lieve kinderen gaarne had ik U voor het leven, een laatste kruisje gegeven. Laten wij echter samen Gods H. Wil eerbiedig aanvaarden. Het geloof, waarin U zult volharden waarborgt ons een eeuwige weezien! God beware en bescherme U! Goede Moeder, dierbare Familieleden en vrienden mijn gedachtenis en mijn zegen zijn U toegezegd. Laten wij bidden voor elkaar.

H. Hart van Jezus ontferm U over hem!

H. Barbara bid voor hem!

De familiën VAN DER STOCK,  
VAN Hoorde,  
DE LIL en  
FAINGNAERT,

danken U oprecht om uw  
gebeden en uw deelne-  
ming in hun pijnlijke rouw.

---

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge