



Om Uw grenzeloze goedheid, dank o Heer.  
TER ZALIGER NAGEDACHTENIS  
van Mijnheer

**Louis, Alphonse Van Der Stock**  
Echtgenoot van Mevrouw  
**Rachel De Vos**

*Geboren te Gent den 20 Augustus 1902 en er  
overleden den 27 Maart 1949, getroost door  
de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.*

†

De Heer had hem veel geschonken : sterkte, levenslust, een helder verstand en een aangenaam karakter. Ook zou hij moedig zijn weg banen, en stond een veelbelovende levenstaak hem te wachten. Doch Gods wegen zijn ondoorgroendelijk ; een onverbiddelijke kwaal sloeg hem neer, in volle mannenkracht. Noch zorgen, noch gebeden konden zijn dagen verlengen en zie, o Heer, Gij hebt ze verwisseld met de onuitsprekelijke vreugde van Uw eeuwige woon.

Beminde Echtgenote, dank voor uw liefdevolle zorgen ; droevig is onze scheiding, maar onderwerp U aan Gods heiligen wil.

Geliefde Vader, gij die voor mij zoveel gedaan hebt, vaarwel, God alleen kan U dit alles vergelden.

Beste Broeders en Zusters, ik begrijp uw droefheid doch troost U want, viel 't scheiden lastig, nu ben ik gelukkig bij den Heer, waar ik onze goede Moeder ga vervoegen, in afwachting U daar allen terug te zien.

Lieve Neven en Nichtjes, vergeet uw nonkel Louis niet. Vaarwel goede familie.

Mijn Jesus barmhartigheid !

---

Cristel Gent

voor uw deelneming in onzen rouw. betuigen wij U  
onzen innigen dank

familien VANDERSTOCK, SMET, DEVOS,  
VANHOVE en VANONGEVALLE.