

God schonk ons die goede moeder, door de dood ontruikt Hij haar aan onze liefde... Toch zeggen wij met christelijke onderwerping : « Heer Uw Heilige Wil geschiede.



ZALIG AANDENKEN
AAN MEVROUW

Marie VAN DER STOCK

weduwe van Mijnheer RICHARD VAN HESSCHE
geboren te Strijpen de 2 November 1877 en er
godvruchtig overleden de 25 April 1952, voor-
zien van de H.H. Sacramenten.

Zij was de wijze sterke vrouw, christene met naam en met de daad, die de deugd beoefende zonder menselijk opzicht en de omgang van haar huis zorgvuldig gade sloeg. Haar herinnering blijft onuitwisbaar bij allen die haar van dicht bij hebben gekend, want heel haar leven was één gebed, één offeren, één werken en sparen om in liefde des te meer te kunnen wegschenken aan anderen.

Wij danken U Heer om de goede Moeder die Gij ons geschonken hebt, Haar bijstaan, in haar lijden was ons een zoete troost. Onze gebeden voor haar zullen nu onze sterkte zijn in de beproeving en onze hoop op een blij weerzien in de hemel.

Duurbare Kinderen en kleinkinderen blijft moeder steeds gedenken, volgt trouw het voorbeeld na dat ik u altijd heb gegeven. Moge de Heer u immer gelukkig maken. Van uit de hemel zal ik over U waken en Gods zegen over U afsmecken.

Duurbare broeders, familie en Vrienden hebt dank voor uw genegenheid en vriendschap. In mijn gebeden blijf ik U indachtig.

Bid de 4 akten voor haar zielerust.

Drukk. « De Beiaard », Zottegem.

DE FAMILIEN VAN HESSCHE-VAN DER STOCK VAN DEN BOGAERDE
en DE VOS DANKEN U INNIG VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING, HUN BETOOND IN HUN DIEPEN ROUW.