

De aarde verlaten, de Hemel winnen dit is het deel der christenen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Marie-Melanie Van der Stock

wed. van Mijneer Polydoor Ascoop

geboren te Delftinge de 9 September 1874,
overleden te Geraardsbergen de 20 Januari
1953. Voorzien van de HH. Rechten.

Het leven en sterven van de Rechtvaardige is één en het zelfde opgaan naar God Van in haar kinderjaren heeft deze voorbeeldige vrouw God leren kennen, zijn Liefde op prijs gesteld en zijn geboden onderhouden. In het beoefenen van haar dagelijkse plicht heeft zij grote dingen volbracht; haar eeuwige zaligheid voorbereid. Haar schoon voorbeeld was een aanmoediging voor haar evenmens. Haar woord en haar daden waren steeds de uiting van haar godsdienstige levensbeschouwing. De eenvoud van haar levenswandel legde getuigenis af voor haar juiste beoordeling van al wat aards en vergankelijk is. Beminnelijk en voorkomend

was haar omgang en diende tot voorbeeld voor al wie met haar omgang had. Zulke zielen hebben reeds op aarde het gevoel dat de dag van hun afsterven voor eeuwig hun geluk zal bezegelen.

Beminde bloedverwanten, familieleden en vrienden, ik heb steeds getracht goed te zijn voor U. Wilt mij indachtig blijven in uwe gebeden. Zo blijven wij verenigd tot wanneer God ons een blijde wederzien waardig acht.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De familiën

VAN DER STOCK, ASCOOP
en DE CREMER

Bedanken.

Drukk. Mollaert