

Mijn moeder was een heil'ge vrouw,
o, wat ligt er blijdschap in die rouw. *L. Reypens*

† In de vreugde van Christus werd opgenomen

MEVROUW

OCTAVIE VAN DER STOCK

weduwe van de heer

Richard VAN ONGEVAL

geboren te Delftinge, op 14 oogst 1879 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oefingen, op 25 oktober 1969, gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van *verscheidene godvruchtige genootschappen.*

Het leven van de dierbare overledene stond volledig in het teken van oneindig Godsvertrouwen: daarin vond ze de kracht om edelmoedig « ja » te zeggen tot het leven en elf kinderen het leven te schenken en christelijk op te voeden.

In haar onophoudend gebed tot de laatste jaren toe, vond ze sterkte en steun om de bergrede van de Heer Jezus te verstaan en ernstig te nemen: om mild, barmhartig, vergevingsgezind, ja ook om evangelisch « arm » te leven.

In de veelvuldige communie hield zij de intieme band met de Heer, om sereen te blijven bij beproeving en hoopvol uit te staren naar de blijvende vereniging met Hem, die alle eenzaamheid zou breken.

Moge haar leven, dat getekend was door grote liefde voor ons allen, een uitnodiging zijn en een teken om ons aan elkaar te geven voor elkanders geluk; dat is haar vurige wens en haar testament.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest goed en liefdevol tegenover elkaar, zoals ik het U heb voorgedaan en blijft me dankbaar gedenken met een dagelijks gebed. Vaartwel en tot wederziens bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Druk Van Nieuwenhove, Geraardsbergen

De familieën VAN ONGEVAL, VAN DER STOCK
en DE CREMER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.