

In het kruis is de zaligheid, want in het kruis
is het leven ; immers in het kruis vindt men be-
scherming tegen de vijanden onzer ziel.

Nav. Xe II 12

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Adolphine Vanderstockt

echtgenote van Mijnheer

HUBERT VANDENHAUTE,

geboren te Zarlardinghe de 11 juli 1895 en
overleden te Geraardsbergen de 22 juli 1961,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Gelukkig de mens die de kwellingen van dit leven
verduldig verdraagt en zich dagelijks bereidt om te
sterven.

O God ! wat al beproevingen hebt gij mij laten
overkomen. Maar zie, nu hebt gij mij uit de diepste
mijner ellenden tot U geroepen. Met volkomen on-
derwerping aan uw H. Wil, heb ik de bitterheid
van een langdurige en hopeloze ziekte uitgestaan,
ten volle overtuigd dat, zo wij hier op aarde met
Kristus lijden, wij ons in eeuwigheid met Hem zul-
len verheugen.

Vaartwel, beminde echtgenoot, geliefde broeder
en bloedverwanten. Hebt dank voor uw genegenheid
en liefderijke zorgen. Treurt niet over mijn dood,
gelijk deze die geen hoop hebben.

Bidt voor mij, opdat ik weldra van uit het Rijk
der Hemelen, bij God, voor U, doeltreffender dan
ooit, moge blijven zorgen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.



De families

VANDERSTOCKT,
VANDENHAUTE,
BRODDELE,
CABO,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

A. Opdecam, koster, Everbeek