

Herinner U, Heer, Uw dienaar Cyriel, die ons in de dood is voorgedaan, getekend met het geloof ...

†

**Gedenk in de Eucharistieviering en  
gebeden de ziel van**

Mijnheer

**Cyriel VAN DER STOCKT**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIA-CLEMENTIA DE KEGEL**

geboren te Outer, de 8 mei 1895 en godvruchtig overleden te Ninove, de 3 augustus 1968. Voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Hier wordt een verdienstelijk leven besloten van een kristen man, die zijn geluk wist te ontdekken in het kwijten van zijn plichten van echtgenoot en vader. Zijn dienstwilligheid en goedheid van hart verdienden hem de achting van allen die hem kenden. Na het harde werk, beleefde hij een welverdiende rust en was gelukkig, omringd door de zorgen van zijn zusters. Zijn beproeving en lijden droeg hij verduelig. Hij had een grote godsvrucht tot St. Jozef, wiens kapel hij verzorgde en met de offeranden in zijn „Kegelskapel,, liet hij getrouw een H. Mis opdragen ter intentie van de gevers.

Dierbare Kinderen, ik beminde U zo zeer ik was gelukkig om U ; 'k had zo gaarne dat U rond mij waart. Troost U, de dood breekt onze liefde niet. In de hemel bid ik voor U. Bemint elkander en bidt veel voor mij. Dank om uw goedheid voor mij.

Beminde Kleinkinderen, grootvader gaat bij God. Ik bid dat gij zult verder opgroeien als flinke kristenen, en tot eer van uw ouders. Bid voor mij.

Geliefde Zusters, met wie ik wel en wee heb gedeeld en die mij zo diep genegen waart en voor mij zo zorgzaam, de dood komt ons scheiden, nu wij nog een tijd bijeen konden zijn. God heeft het anders geschikt. Dank om uw liefde. Ik weet dat gij veel voor mij zult bidden. Leef nog lang samen. Tot weerziens bij God.

Voor uw sympathiebetuiging en  
gebeden danken U beleefd :

De families VAN DER STOCKT, DE KEGEL,  
RAES en DE GROOT.

De Pl. begrafenis had plaats te Outer op woensdag 7 augustus 1968 te 10 uur en de Sol. Namis zal er plaats hebben op zondag 18 augustus te 7u30.

Drukkerij Waegeman, Preulegem, Ninove