

*Zalig de doden die in de Heer ontslapen zijn.*  
(Apoc.)



Om Gods heerlijkheid in te gaan  
nam afscheid van ons

MEVROUW

## **Margriet VANDER STOCKT**

Echtgenote van wijlen  
Georges DEVOS

Geboren te Zarlardingne op 21 december 1908  
en godvruchtig thuis overleden te Everbeek op  
11 juli 1995, gesterkt door het H. Sakrament  
der zieken.

---

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
en de families DEVOS  
VANDER STOCKT  
BRODDELE  
VANBREUSEGEM

danken oprecht voor de blijken van  
medeleven, sympathie en steun hen betuigd  
in deze rouw die hen diep treft.

Iedereen neemt nu afscheid van jou.  
Je ging zacht van ons heen naar Hem.  
Hij was je toeverlaat.  
Hij zorgde ginds voor allen die je liefhad  
en je voor gingen.  
Wij blijven nog even en missen je reeds.  
De zoete herinnering aan jou zweeft door het hart.  
Uit ons hart zal je zelfs zacht ... nooit verdwijnen.

In stilte,  
werkte je hard, zonder klagen,  
jouw hulp dienden wij nooit te vragen.  
Jij was er gewoon altijd,  
in kleine gebaren,  
met een woord, een gebed.

Zelf heb je je leed en je verdriet gedragen,  
zonder ook maar eens tot last te zijn.  
Je was gelukkig in je huis,  
omringd door de goede zorgen van je kinderen  
en kleinkinderen, en vooral van Ludwine  
die dag en nacht voor je klaar stond.

We zeggen je dank, voor wat je voor ons deed,  
voor wie je voor ons was.  
Ontroerd door je heengaan zonder klagen,  
zullen wij je menselijke schoonheid  
koesteren in ons hart.

Ooit komen wij naar je toe...  
Wij weten dat je liefdevol op ons wacht.

Dank U wel, ma.