

De dood der rechtvaardigen is allerkostbaarst in de ogen van God.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Octavie Van Der Stockt

Weduwe van Jozef De Beck.

Geboren te Overboelare den 1 Maart 1864 en godvruchtig overleden te Zarlardinghe den 5 Februari 1950, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Lid van de **Confrerie van de H. Barbara, Derde Regel en Boerinnengilde.**

God heeft haar een schone ziel geschonken ; zij was een goede, deugdzaame vrouw, een voorbeeldige moeder, waardig in het geheugen te blijven leven van allen die haar gekend hebben.

Vol toewijding voor haar huisgezin heeft zij hare talrijke kinderen die God haar geschonken heeft, door naarstig zorgen, door woord en voorbeeld, deugd en welven grootgebracht. Zij genoot een gezegenden, gelukkigen ouderdom ; rijk aan verdiensten, rijp voor den hemel, geleek hare dood aan den avond van een zonnigen dag : heerlijk en rustig. Zonder de bitterheid van den dood te gevoelen en de benauwdheden van den doodstrijd te doorstaan, is zij van hier gescheiden.

Lieve kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en bloedverwanten, troost u, ik ga waartoe God mij roept en waartoe wij gechapen zijn. Volgt mijne voetstappen, u door woord en voorbeeld nagelaten, in al uw doen en laten : helpt en steunt elkander waar ge kunt. Blijft voor uwe ouders bidden, en dat verwacht ik vooral van U, mijn geliefde dochter en kleindochter aan den Heer toegewijd. Eens zien wij allen wederom verenigd in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

DRUKK. EDGARD DE CLOO, KOSTER, OVERBOELARE



De familiën VAN DER STOCKT, DE BECK, BUYZE,
SOETENS en VAN DER LINDEN,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun
betroond bij het overlijden van hun teergeliefde
afgestorvene

DANKEN U.