

Bid voor de zielerust van

MEVROUW

Clara VANDER STRAETEN

weduwe van

de Heer Ghislain DE BUYSSCHER

geboren te Bevere op 22 februari 1900,
en godvruchtig overleden te Ronse
op 25 februari 1973, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Moederliefde is de schoonste en de sterkste liefde. God nam de moederliefde als een beeld van zijn onmetelijke goedheid. God leert in de H. Schrift: «Ik bemin U gelijk een moeder haar kinderen bemint. Ik troost U gelijk een moeder haar kinderen troost!»

Een goede moeder vergeet haar kind nooit. De naam van haar kind staat gegrift in haar groot en liefdevol moederhart voor immer. Zo is de dierbare ontslapene geweest. Een door-brave, diep christelijke goede moeder. Meer door daden dan door woorden heeft zij geleerd wat liefde is: zich zelf vergeten uit liefde tot God om te denken aan de anderen: haar man en haar kinderen. Gans haar leven was één grote liefdedienst.

Mijn geliefde kinderen: moeder is niet meer. Toch dank ik U graag om al de zorgen en kinderlijke genegenheid die ik van U ontvangen heb, vooral tijdens mijn laatste ziekte. Nog graag had ik enkele tijd bij U willen zijn, doch de Heer heeft anders geschikt. «Zijn Heilige Wil geschiede!»

Blijft trouw aan het kristelijk geloof dat ik U heb meegegeven: het zal U hier een grote troost zijn en tevens de zekerheid geven van de eeuwige zaligheid.

Gedenk vader, Gerard en mij in uw gebeden en bidt voor elkander. Tot weertiens bij de Heer!

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Weduwe Gerard DE WAELE-
DE BUYSSCHER,

De Heer en Mevrouw Roger DE BUYSSCHER-AUDOOR,

Apotheker en Mevrouw André GHYS-DE
BUYSSCHER, haar kinderen;

Jongheer Dirk DE BUYSSCHER,

Jongheer Yves DE BUYSSCHER,

Jongejuffrouw Hilde GHYS,

Jongheer Annick GHYS,
haar kleinkinderen;

De families VANDER STRAETEN, DE
BUYSSCHER, BALDUCK en NORGA,

bedanken.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde