

*God, mijn God, naar u blijf ik zoeken
mijn ziel dorst van verlangen naar U.
(ps. 63)*

†

Dit aandenken

is een uitnodiging tot een vroom gebed voor :

Emma - PAULA VANDER STRAETEN

dochter van wijlen

Oscar VANDER STRAETEN - Emma MOERMAN

geboren te Bevere op 27 januari 1917 en rustig in de Heer ontslapen te Oudenaarde in het O.L.Vrouwenziekenhuis op 21 oktober 1991, gesterkt en getroost door de HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen.

Laat ons Paula herinneren als een diepgelovige en ingoede vrouw, met een grenzeloos vertrouwen en een grote liefde tot O.L.Vrouw.

Ze leefde verbonden met haar God; haar dagelijkse Eucharistie was haar een vreugde en uit die eenheid met Kristus putte ze de liefde die ze aan anderen doorgaf.

Paula heeft gelukkig geleefd in een groot gezin dat ze samengehouden heeft na het overlijden van vader en moeder. Ze was met haar broer Hector(†) en haar zuster Marguerite de spil waarrond de familie zich bewoog. Elk familielid, vriend, iedereen die de ouderlijke woning binnenkwam was er welkom. Ze betoonde voor elkeen belangstelling, was blij als haar bezoekers het goed stelden, deelde in hun vreugde en leed, kon luisteren naar menselijke problemen van kennissen en vrienden, die ze uit haar geloofsovertuiging sterkte en troost gaf.

Ze had een sterke persoonlijkheid, was rechtvaardig in woord en daad, nooit kwetsend, steeds begrijpend.

Ze hield van haar familie, had belangstelling voor de opvoeding van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Als kristelijke vrouw heeft Paula in volle bewustzijn en overgave aan Gods wil, haar leven geofferd aan haar Heer en God op maandag 14 oktober toen ze de HH. Sacramenten en de Apostolische Zegen ontving. Ze dankte haar broers en zusters voor al hetgeen ze voor haar hadden gedaan. Ze voelde zich echt gelukkig nu ze de poort van de hemel zag die voor haar is opengegaan op maandag 21 oktober 1991 om samen met haar ouders, overleden familieleden, vrienden en kennissen in vrede te rusten.

Bedankt Paula om al hetgeen ge voor ons hebt gedaan, om alles wat ge voor ons hebt betekend. Moge uw voorgaan voor elk van ons een stuwkracht zijn om in diep geloof en vertrouwen door het leven te gaan.

Samen met Paula bedanken we U allen hier aanwezig of in gedachten met ons verenigd.

Blijf haar in uw gebeden gedenken als een diepgelovige, sterke, goede en eerlijke vrouw.

O.L.Vrouw van Kerselare bid voor ons.

De familie VANDER STRAETEN - MOERMAN.

Namis : parochiekerk O.L.Vrouw van Pamele te Oudenaarde op zondag 1 december 1991 om 10.30 u.

drukk. de bleeckere, oudenaarde