

" Geef kracht om te leven, Heer, naar uwe belofte,
beschaam ons vertrouwen niet „.



Bid voor de ziellerust

van de heer

Gilbert Van Der Straeten

echtgenoot van mevrouw

Emma De Roeck

geboren te Deftinge op 12 augustus 1901 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 4 juli 1970 gesterkt door de genademiddelen van ons geloof.

Wat er in het gemoed van een mens omgaat wanneer hij wordt weggerukt uit het leven, weten we niet. We worden er stil bij. We kunnen wel beseffen hoe groot de eenzaamheid van deze ogenblikken moet zijn. Wie is er sterker dan de dood? Christus alleen geeft uitkomst. Tot in het sterven heeft Hij de maat van de mensniserie gekend. Zijn onuitputtelijk vertrouwen in de Vader, zijn gebed en vraag om hulp, blijven voor ons de grond van zinvol leven en zinvol sterven.

Door de wederopstanding uit de dood werd de Heer Jezus verheerlijkt. Door zijn vriendschap met Hem wordt Gilbert nu in het leven van God zelf voor eeuwig bevestigd.

Door zijn arbeid en zorg, door zijn innige verbondenheid met zijn gezin, in vreugde en tegenslag,

door zijn ziekte verduuldig en christelijk te dragen, betrachtte hij de roeping die God hem toevertrouwde, schoon af te werken.

" God, als echtgenote, kinderen en kleinkinderen, danken we U om 't vele goede in 't leven van onze overledene. Wij bidden voor hem dat, nu zijn lichaam ontzield is, zijn naam levend in ons midden zou blijven. Wij bidden U, dat hij levend bij U moge waken over ons, dat hij onze voorspraak en gebed mag zijn bij U, dat hij onze namen mag in herinnering brengen zonder ophouden, zoals de Heer Jezus doet, een goeie vader naast u in alle eeuwigheid.

Geef Gilbert uw vrede, uw geluk en uw vreugde.

De families

Van Der Straeten, De Roeck,
Billemont, Matthijs,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge