

Aanvaard Heer dit offer, dat wij U opdragen
voor de ziel van uwen dienaar, dien we vandaag
gedenken en leid hem van den dood naar het
eeuwig leven.

(Offerzang der H. Mis.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GULIMOND VANDERSTRAETEN

echtgenoot van Mevrouw

EMMA PAUWELS

geboren te Heurne, den 22 Mei 1873 en godvruchtig
overleden te Louise-Marie den 3 November 1945
voorzien van de HH. Sacramenten.

—o—

De Heer had hem een edele inborst geschonken,
een taaie wilskracht en een noeste ijver om te
werken voor het welzijn der zijnen.

Hij was vriendelijk en gediensig voor de men-
schen, mild voor de noodlijdenden, maar voor
alles was hij steeds diep christelijk.

Ziekten en pijnen overvielen hem, maar geen
klacht kwam over zijn lippen, want hij had den
naam des Heeren aangeroepen.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij lange
jaren gewerkt voor het geluk onzer kinderen, nu
gngen we de vruchten plukken van onzen arbeid.
O.-L.-H. heeft me bij Hem geroepen om van hier-
boven beter over U allen te waken.

M'n lieve kinderen, mijn kroon en m'n vreugde,
staat moeder bij in haar droefheid en vergeet
nooit de lessen van uw stervenden vader!

Heer geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Mevrouw Gulimond Vanderstraeten-Pauwels,
Mejuffer Irena Vanderstraeten,
Mejuffer Agnes Vanderstraeten,
Mijnheer Carlos Vanderstraeten,
Mijnheer Abdon Vanderstraeten,
De familiën Vanderstraeten, De Smet, Pauwels en
Lambré,

danken U om uwe godvruchtige gebeden en om
uwe blijken van genegenheid en medegevoel hun
bewezen bij het overlijden van hun teerbeminden
echtgenoot, vader en bloedverwant, Mijnheer

GULIMOND VANDERSTRAETEN.

.....
Lievyns-Rousseau, dr. Ronse.