

Zalig zij die in de Heer sterven !



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER

Hector Van der Straeten

echtgenoot van **Mevrouw Maria DE ROECK,**

geboren te Delftinge de 26 Mei 1899 en er godvruchtig overleden de 18 Juli 1951, versterkt door de

HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

De duurzame overledene was vroom en rechtzinnig, eenvoudig en goedhartig. Wij zullen hem blijven gedenken als een trouwe vader en ware vriend.

Ene kortstondige ziekte sloeg hem neer, nog in volle kracht van het leven. Wij zochten, maar hebben geen redding gevonden. Noch zorgen, noch gebeden konden zijne dagen verlengen en de Heer heeft ze verwisseld met de onuitsprekelijke vreugde van zijn eeuwige woon. God alleen weet immers wat ons zalig is.

Dat zijn dood voor ons allen een vermaning weze. De wereld is toch maar een ballingschap, het leven slechts een doortocht. " Vader, in uwe handen beveel ik mijnen geest aan ,, 't Woord des Heten indachtig is hij tot den Vader opgegaan.

Beminde echtgenote, kinderen en familie, in deze nieuwe beproeving zal het gebed en uw kristen geloof u sterken ; ik dank u allen om uwe genegenheid en de opofferingen die gij u vol liefde getroost hebt. Dat de goede God u daarvoor vergelde.

Vaarwel allen die mij lief waren.

H. Hart van Jezus, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

Uitg. G. De Croo, Koster, Delftinge.



DE FAMILIËN VAN DER STRAETEN, DE ROECK,
BILLEMONT en MATTHIJS,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.