

Zij heeft ellendige dagen en droevige nachten gekend;
haar hulpeloze kwaal wilde niet genezen. Job 7 Jer. 15



BID VOOR DE ZIEL

van Zaliger Mevrouw

Joanna - Francisca VAN DER STRAETEN

weduwe van Mijnheer

Marcel - Benoit VANDENDAELEN

geboren te St.-Martens-Bodegem op 23 maart 1908
en er godvruchtig overleden op 28 december 1965
voorzien van de H. Sakramenten der Stervenden.

Deze woorden van de h. Schrift geven troost en sterkte
in de beproeving want de dierbare overledene was
eenvoudig, godvrezend en werkzaam. Zij diende de
Heer en vluchtte het kwaad. Daarom zal de kroon der
gerechtigheid haar niet ontnomen worden. Zo zal de
dood voor haar maar een benaming zijn voor wat is een
verandering van leven en verlossing van het lijden en
de lasten in het leven.

Beminde kinderen en familie, dank voor uw liefde en
milde zorgen, weent niet langer over mijn afsterven.
Dankt God die mij die lange jaren bij U heeft gelaten.
Ik zal voor u allen bidden. Blijft ook mij indachtig in uwe
gebeden, in de hoop elkander weder te zien in den
hemel.

H. Hart van Jezus, wees mijn liefde

300 d. afl.

R. I. P.

De plechtige lijkdienst gevolgd door de teraardebe-
stelling heeft plaats gehad in de parochiale kerk van
St.-Martens-Bodegem, op vrijdag 31 december 1965
te 10 u.



De familiën

VAN DER STRAETEN,
VANDENDAELEN,

RENDERS,
VAN HEES

en

BRODEN,

danken om gebeden en deelname in rouw.

Drukk. Van Lint, Schepdaal
Ond. Begr. Eg. Van Der Straeten