

Een goede moeder is de vreugde van haar kinderen. Zij vervult hun leven met eer en troost, doch als de Heer komt, moet moeder Hem volgen... en haar kinderen vaarwel zeggen!



TOT ZALIG AANDENKEN VAN

Mevrouw

Joanna-Francisca Van Der Straeten

Weduwe van Mijnheer

Petrus-Josephus Van Humbeek

geboren te St-Martens-Bodegem, de 28 Februari 1900 en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 24 Maart 1951, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Wat een zoete vertroosting voor een moeder in het uur van de dood te mogen denken dat zij haar plichten heeft volbracht en dus sterft ondersteunt door de genademiddelen der H. Kerk.

In de harde beproeving bracht haar geduld haar nader tot God. Zij heeft het lijden met verduligheid verdragen, denkend aan de woorden van de Apostel: De ellenden van dit leven zijn niet te vergelijken met de glorie die ons te wachten staat in de hemel.

Duurbare kinderen, hebt dank voor de zorgen aan mij besteed. Vervoerd naar het koor der hemelingen, zal mijn liefde voor u nog vermeerderen; blijft elkander beminnen, dient de Heer en Hij zal u zegenen. Bidt voor mij zoals ik in de hemel voor u doe, opdat wij daar elkaar mogen wederzien.

Lieve moeder, broeders, zuster, schoonbroeder, schoonzusters en familie, gedenkt mij steeds in uw gebeden. Vaartwel!

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de teraardebestelling heeft plaats gehad in de parochiale kerk van St-Martens-Bodegem, op Woensdag 28 Maart 1951, om 9.30 uur.

Een tweede dienst van wege broeders en zuster, op Woensdag 4 April 1951, om 9 uur, in dezelfde kerk.

Druk. Cornelis, Schepdaal



Haar kinderen, moeder en de familie, diep getroffen door uw genegenheid en blijken van kristelijke deelneming, danken U oprecht.