

*O dood, 'gij leekt zo ver, en, volgend mijne voeten,
daar waart gij, eer ik het wist dat ik ging sterven moeten :
maar sterker hand dan d'uwe had mijne hand geraakt,
en stervend heeft God zelf mij van u vrijgemaakt. (G.G.)*



Aandenken aan de Heer

Jozef VANDERSTRAETEN

echtgenoot van Mevrouw **Anna VANSTEENBRUGGE**

geboren te Eine op 2 februari 1924
en plots overleden te Eine op 5 juni 1994,
in extremis gesterkt door het H. Sakrament.

*Lid van de confrerie van de H. Antonius
en van de H. Barbara.*

Anna VANSTEENBRUGGE, zijn echtgenote ;
Luc en Nadine VANDERSTRAETEN-SEGHERS, Bart en Nele,
Paul en Nadine VANDERSTRAETEN-VAN MARCKE en Steven,
John en Monique VAN SCHOORISSE-VANDERSTRAETEN,
Lien en Niels,
Eric en Annie VANDERSTRAETEN-VINDEVOGEL, Leen en Tim,
zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families VANDERSTRAETEN-VANSTEENBRUGGE,
DE SMET - NACHTERGAELE,

danken U voor uw blijken van medeleven.

De verslagenheid is groot, een echte volksvriend is ons plots ontvallen. De dag van zijn overlijden was hij nog onder de mensen gekomen en niemand kon vermoeden dat dit zijn laatste uitstap zou zijn. Toen hij thuiskwam overviel hem dan plots de dood.

Samen met zijn vrouw heeft hij zich ingespannen voor zijn gezin. Met fierheid zag hij hoe elk van hen zich een weg door het leven heeft gebaad. Het is dan ook een feit dat hij op de liefdevolle dankbaarheid van zijn kinderen mocht rekenen.

De grootste vreugde voor Jozef was samen te zijn met zijn kinderen en kleinkinderen. Op zijn zeventigste verjaardag waren zij nog samen om hem in de bloemetjes te zetten. Ook op het feest van de twee Plechtige Kommunikanten was hij er nog bij. Dat waren voor hem hoogtepunten in zijn leven. Maar niemand had kunnen vermoeden dat dit dan ook de laatste feestelijke bijeenkomsten zouden zijn. Beste echtgenote we waren gelukkig met elkaar. Samen hebben wij goede en kwade dagen gekend, maar steeds vonden wij een steun bij elkaar. Wij hadden gehoopt nog lange tijd te mogen bij elkaar blijven. Maar het is nu anders uitgevallen. Laat ons nu verder één zijn in gebed. Dat is nog het beste wat ge nu voor mij kunt doen. Ik bid dat God u moge sterken en helpen om het alleen-zijn te dragen.

Mijn kinderen en kleinkinderen, het was steeds voor mij een echte vreugde u allen rondom mij te zien. Dank voor uw liefde. Mogen wij allen eens terug samenzijn bij God. God zegene en beware u allen. Mijn familie en vele vrienden, dank voor uw vriendschap, bid ook eens voor mij.

O Heer van het bloeiende leven,
het donker geheim van de dood
kwam plots op ons huisgezin wegen.
Wij vragen uw troost maar wij weten :
't geheim is voor mensen te groot. (L.V.)

Namis : zaterdag 16 juli om 8.30 uur.
Namis confrerie H. Barbara : woensdag 3 augustus om 19 uur
Namis confrerie H. Antonius : woensdag 24 augustus om 19 uur

Begraaf. D'Hondt, Oud. - Druk. Hovogra Oud.-Eine