



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

### LUCIA VANDERSTRAETEN

weduwe van

#### Mijnheer Jan-Baptist D'HULST

geboren te Wannegem-Lede, de 21 Maart 1866 en godvruchtig overleden te Bevere-Oud, de 28 Jan 1955  
voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was een zeer godvruchtige vrouw, bekleed met ootmoedigheid, kloekmoedigheid en eerbaarheid. Zij droeg een uitmuntende zorg voor haar huisgezin en bestuurde het godsdienstiglijk.

*Prov.*

Zij vond haar geluk in 't kwijten harer plichten van moeder; hare kinderen en hun welzijn waren het voorwerp harer tederste zorgen. Zij verwijderde ze van het kwaad en plantte de deugd in hun harten.

*Ephrem.*

Alles wat haar door God overgezonden werd heeft ze aanvaard en trouwvol met wilskracht de beproevingen des levens christelijk doorstreden. Een kalme gelatenheid en groot aanpassingsvermogen heeft hare kinderen karakter en levenswijsheid bijgebracht.

*Duurbare kinderen, kleinkinderen & achterkleinkinderen,* uwe laatste hulp en steun door gebeden, zijn uw dank; de voortzetting van de eerbied en gehoorzaamheid welke U mij toedroeg.

Mijn broeder, het heeft de Heer behaagd ons samen tot Hem te roepen; samen in eeuwigheid!

Familieleden, weest de mijnen genegen. Ik dank U allen. Bidt voor mij!

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! (300 d. afl.*

Heer en Mevrouw Leon D'HULST-VALCKE;

Heer en Mevrouw Jozef D'HULST-CROMMELINGK;

Heer en Mevrouw Georges CROMMELINCK-D'HULST;

Mejuffer Lucienne D'HULST;

Heer en Mevrouw Adriaan CLAERHOUT-D'HULST;

Heer en Mevrouw Etienne SMITZ-D'HULST;

Mejuffer Monique CROMMELINCK;

De familieën VANDERSTRAETEN, D'HULST, VAN STEENBRUGGE;  
en LEFEBVRE;

*Danken Ued. van harte voor de blijken van deelneming en gebeden.*