

Ik sterf niet, ik treed het leven binnen.

Ging ons voor naar het Vaderhuis

MEVROUW

Lucie VANDERSTRAETEN

echtgenote van de heer Marcel DE COCK

geboren te Welden op 26 februari 1930 en godvruchtig overleden in het O. L. Vrouw Ziekenhuis te Oudenaarde op 15 mei 1983

Gesterkt door de H. sakramenten der zieken.

Blijf mij nabij, wanneer het avond is, wanneer het licht vergaat in duisternis. Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet, bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

Het vrij onverwachte heengaan van deze nog betrekkelijk jonge vrouw, heeft ons enigszins verrast. Hoewel zij opgenomen was in het hospitaal, kon niemand vermoeden dat dit haar laatste verblijf zou zijn. Het is hard wanneer men nog zo vroeg staat tegenover het onvermijdelijke. We kunnen ons eigenlijk niet inbeelden wat er dan in de geest van een zieke omgaat. Ziekte, lijden en dood blijven steeds een mysterie die men niet kan achterhalen. Gelukkig de mens die gelooft, die weet dat al het lijden en verdriet niet tevergeefs is, maar zijn beloning vindt bij God.

Zij was een moedige vrouw, niets was haar te veel of te lastig als het ging voor het welzijn van haar gezin, Zolang ze kon stond zij aan de zijde van haar man en deelde met hem wel en wee. Zij werd niet gespaard van ziekte en diende dan uiteindelijk opgenomen te

worden. Maar niets kon baten noch helpen tot dat zij dan in stilte van ons is weggegaan om bij God het loon van haar verdienstelijk leven te ontvangen.

Dierbare echtgenoot, het valt zeker zwaar nog tamelijk vroeg van elkaar gescheiden te worden. Ik dank u voor uw trouwe liefde. In de moeilijke momenten van het leven vonden wij aan mekaar een steun. Aan dat alles is nu een einde gekomen. Ik bid dat God moge helpen om het alléén-zijn te dragen. Laat ons nu verder één zijn in gebed.

Mijn beste kinderen, en kleinkinderen, gij waart mijn trots en mijn vreugde. Het samenzijn met mekaar was steeds een blijdschap. Laat ons nu bidden opdat wij allen eens mekaar mogen weerzien bij God. God zegene en beware u allen.

Mijn familie en kennissen, vergeet mij ook niet en bid voor mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag en ook geen antwoord doet de pijn vergeten die wij tezamen om haar heengaan leden en die zal blijven schrijven na vandaag.
(A. van Wilderode)

Marcel DE COCK
Jacqie en Rita DE COCK-DELBARRE

Luc en Maddy VAN BOCKSTAEL-DE COCK
en kinderen

Johnny en Lydie GODIJN-DE COCK
en kinderen

De families Vanderstraeten, Vanderhaeghen,
De Cock, Michiels

Namis op 27 mei 1983 te 19u30

Begrafenis R. De Pauw - Zwalm - druk Morre