

*Wie het mysterie van het bestaan  
niet omlaag haalt tot  
"het voorlopig nog niet gekende"  
weet dat op de achtergrond  
van alle dingen  
het wonder aanwezig is.*

Aandenken aan



De Heer

**Marc VANDERSTRAETEN**

Weduwnaar van Mevrouw Paula DE VOS

Levensgezel van Mevrouw Jeannine CIERKENS

*Hij werd geboren te St.-Maria-Horebeke op  
7 oktober 1941 en is overleden te Ronse op 15 mei 2000,  
gesterkt door de H. Sacramenten.*

**Oud-leraar Don Bosco Zwijnaarde  
Lid Oudleerlingenbond Suinarda**

Zijn levensgezellin, zijn kinderen en stiefkinderen,  
zijn stiefkleinkinderen,  
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten van de families  
Vanderstraeten, Lodens, De Vos, Van Der Straeten,  
Cierkens & Vanden Berghe  
danken U voor uw medeleven en uw gebed.

Marc, je was een echte familiemens. Je gezin was heilig voor jou. Je vader heb je nauwelijks gekend. Wanneer je zelf een gelukkig gezin had gevormd, verloor je plots Paula. Het was een zeer harde klap voor jou en je kinderen. Maar met de jou zo eigen koppige doorzetting, leefde je verder voor je kinderen Dirk, An en Els. Je had het moeilijk om het allemaal alleen te beredderen, maar je deed het. En toen je Jeannine leerde kennen, vond je bij haar een heel grote steun. Ook voor haar kinderen was je een gewaardeerde vader. De zon scheen weer volop. Tot plots die gevreesde ziekte jou overviel. Voor jezelf en je geliefden opnieuw een harde slag. Kan een mens zoveel tegenslag nog aanvaarden? Je wist perfect het verder verloop van je ziekte te voorspellen. Je wilde er nog tegen vechten, maar moest weldra ervaren dat je het niet zou halen. Je diepe geloof in God en je sterke vertrouwen in Don Bosco hebben jou gesterkt. Met kleine tekens toonde je je dankbaarheid om al die goede zorgen van de familie en van de mensen die in je strijd bijstonden.

Als leraar was je zeer gedreven. Elke minuut was kostbaar. Je lessen stoelden op een zeer grondige kennis en een zeer grote liefde voor je vak. Het welzijn en de toekomst van de leerlingen lagen jou meer aan het hart dan de soms vergezochte dromen van de ouders. Door je verrassend gevatte formuleringen bracht je vaak de vrolijke noot onder je collega's-leerkrachten.

Je was ook een zeer groot natuurliefhebber. Je uitgesproken voorliefde voor de prachtige Alpenflora deed je vaak naar de bergen reizen. Als natuurgids werd je door velen sterk gewaardeerd.

Marc, je was ons allen zeer dierbaar.  
Wij zullen je in onze gebeden blijven gedenken.

*Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.*

