

*Als ik ooit doodga,
verstik me dan niet in je tranen
maar schep een herinnering aan mijn lach
niet op mijn graf, maar daar waar ik gelukkig was.*

†

Wij gedenken dankbaar
de heer

Marcel VAN DER STRAETEN

weduwnaar van mevrouw Eliane VIDTS
echtgenoot van mevrouw Esther TUYPENS

Geboren te Deftinge op 19 april 1929
en plotseling overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 14 augustus 1997, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken.

Gewezen O.C.M.W. Raadslid
Gewezen Gemeenteraadslid

De families
VAN DER STRAETEN, TUYPENS, DE ROECK,
VAN DE CATSYNE, VIDTS en DE HENAU
danken U voor uw medeleven en gebed.

Waarom Pa,
laat je ons nu allen achter ?
Wij allen die je zo dierbaar zijn
Vrouw, kinderen en kleinkinderen
zullen moeten tasten om ons te schikken,
zonder jouw warmte, jouw raad.

Wij zullen moeten tasten om ons te schikken,
al onze kleinkinderen die zo graag
door pépé vervoerd worden van of naar school.
Al die kleinkinderen die zo graag
pépé's snoepdoos plunderden ...
Maar nu is er nog bobonne
die je taak zal overnemen.
Bobonne, voor wie en bij wie je zo gelukkig was
't wordt onze taak voor haar te zorgen
en we zullen trachten het even goed te doen
zoals jij het altijd deed ...

Wij zullen moeten tasten om ons te schikken,
maar daar had jij heel wat uit geleerd
hoe 't leven je leidde.
Verbonden met de natuur.
Genietend van jouw noeste arbeid,
niet alleen voor jou
maar vooreerst voor anderen
wetend dat plezier geven
meer warmte geeft, dan geld.
De natuur heeft je gehard
maar ze heeft je ook gekraakt
en daarom Pa,
laat je ons nu allen zó vlug achter
't was ook een harde wens van ... jou

