

Ik kniel voor uw kribbe neer,  
O Jezus, Gij, mijn leven.  
Ik kom tot U en breng U, Heer,  
wat Gij mij hebt gegeven.  
O, neem mijn leven, geest en hart,  
en laat mijn ziel in vreugd en smart  
bij U geborgen wezen.



**DE HEER**

## **Medard VANDERSTRAETEN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Marie VAN GANSBEKE**

geboren te Eine op 6 juni 1911 en godvruchtig overleden  
in het O.L. Vr. Hospitaal te Oudenaarde op 30 december  
1988, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Wanneer men afscheid moet nemen van iemand die ons  
dierbaar is, dan is er droefheid en pijn. En vooral wanneer  
dit gaat in de periode van een nieuw jaar waar iedereen  
elkaar tegemoetreedt met wensen van geluk en blije  
voorzichten, dan valt het dubbel hard.

Medard heeft heel zijn leven hard gewerkt. Van 's  
morgens vroeg tot 's avonds laat stond hij op de bres om de  
beste van zijn krachten te geven ten bate van zijn gezin.  
Geen werk was hem te zwaar of te hard. Omwille van zijn  
werk en zijn stptheid, maar ook omwille van zijn vriende  
lijkheid, werd hij door vele gewaardeerd.  
Toen de tijd van op ruststelling gekomen was, wist hij zich

nog dienstbaar te maken voor zijn omgeving. Zijn grote  
bezigheid was ook het verzorgen van zijn duiven. Maar de  
weerslag van al dat harde werken liet zich voelen. Hij werd  
ziek en zijn krachtig gestel werd stilaan ondermijnd. Zo  
kwam dan plots en onverwacht het einde.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij veel gewerkt  
en steeds hebben wij bij elkaar een steun gevonden. Ik  
dank u voor al wat ge in mijn leven betekend hebt. Maar  
laat ons nu verder één zijn in gebed opdat wij terug eens  
samen mogen zijn bij God.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor uw liefde en  
genegenheid. Ik vraag dat ge nu verder voor moeder zou  
zorgen en haar omringen met uw liefde en vele attenties.  
Dit zal voor haar een grote troost en hulp zijn. Bid voor  
mij.

Mijn familie en vele kennissen, dank voor uw vriend-  
schap en ook van u verwacht ik een gebed.

---

Hij, God uit God van eeuwigheid,  
die een mens wordt in de tijd,  
Hij voert ons uit de duisternis  
naar waar de hemel open is.

---

Marie VAN GANSBEKE, zijn echtgenote;  
Lucien VAN MARCKE-VANDERSTRAETEN, kinderen en  
kleinkind,  
Raphaël VAN DAELE-VANDERSTRAETEN, kinderen en  
kleinkinderen.  
Carlos DE GROOTE-VANDERSTRAETEN en kinderen,  
Antoine VAN DE KERCKHOVE-VANDERSTRAETEN,  
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;  
De families VANDERSTRAETEN, VAN DEN BROUCKE,  
VAN GANSBEKE en DELMEIRE.

danken voor uw blijken van deelneming  
in rouw en gebed

Namis: woensdag 25 - 01 - 1989 om 19 uur  
Namis confr. H. Barbara: vrijdag 10 - 02 - 1989 om 19.30 u.

---

Drukk. Van Herzèle - Oudenaarde