

Zalig de doden die in de Heer sterven (Ap. Jo)



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

Michel-Remi VANDERSTRAETEN

echtgenoot van

Mevrouw Elisabeth DE LEPELEIRE

geboren te St-Maria-Horebeke de 24 januari 1922 en overleden te Gent in het A. Z. de 3 mei 1983, voorzien van al de troostmiddelen onzer Moeder de H Kerk.

Ieder huisje heeft zijn kruisje, ieder hart zijn smart. De dierbare overledene heeft de laatste weken van zijn aardse leven daarin ook zijn deel gekregen. Eens te meer is ook bij hem in vervulling gegaan de woorden van de dichter: « het leven is een strijd alhier, geen wapenstilstand vragen ; het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. (G G) Door de beproeving, ziekte en lijden worden wij allen meer onthecht van de aardse dingen en worden wij meer gericht op het Eeuwige, het blijvende geluk bij God. Immers voor ieder van ons is ziekte en lijden een gelegenheid om na te denken over de vergankelijkheid van dit aardse leven en tot het besef te komen dat wij hier maar voor korte tijd zijn, een proeftijd om onze Hemel te verdienen.

Dierbare vrouw en kinderen, dank voor uw trouw uw genegenheid en toewijding. Dat God U er om zegene. Vergeet mij niet in uw gebeden vooral des zondags in de H. Mis.

Heer Jezus, geef hem de Rust.

De namis heeft plaats op zondag 22 mei 1983 om 7,30 u. (vroegmis)

Mevrouw Michel VANDERSTRAETEN-DE LEPELEIRE, kinderen en kleinkinderen,
De families VANDERSTRAETEN, DE LEPELEIRE, DUBOIS, DE BOCK,

danken voor de bliken van deelneming en gebeden.