

Heer, Gij hebt woorden van het eeuwig leven.



MET DANKEBAARHEID EN LIEFDE

GEDENKEN WE

MEVROUW

Odette VANDERSTRAETEN

echtgenote van de Heer

Robert DE WOLF

geboren te Omgies op 17 augustus 1926 en godvruchtig overleden te Opbrakel op 13 februari 1971, gezalfd met de H. Olie.

Ze was lid van de plaatselijke boerinnegilde en van de confrerie van het H. Hart.

Wie kon vermoeden dat deze ingoede en vrome vrouw, over enkele weken nog zo fel, zo plots ons zou ontvallen.

Het offer van haar leven is ondraaglijk vroeg voor haar, onnoemelijk droef voor haar man, onmisbaar, te vroeg voor haar kroost. Deze rouw en droefheid heeft geen naam en vindt geen woorden om te beschrijven om wat omgaat in het jonge gemoed van haar vier lieve kinderen en in het hart van deze sterke man.

Zij beseften de onoverzichtelijke leemte aan de haard, en om zo te zeggen een mateloze liefde maakte zich meester van dit sprakeloze vijftal huisgenoten, 't was of ze ieder voor zich het levenloze lot van moeder wilden innemen, in haar onvervangbare plaats. Meteen kregen alle spreuken over moeders al hun zin en betekenis voor de getroffen familieleden.

Moeder was een altijd gehaaste en naarstige huisvrouw, voor haar was leven een totale inzet, een niets ontziende liefde voor haar man en kinderen, ze was eenvoudig en nederig, kraaknet in haar huiskring, niet opvallend, een stille

en vrome kristen vrouw, met volle overtuiging kwam ze er voor uit bij haar kinderen en familie en streefde er naar dat kostbaar erfgoed hun mee te geven in deze nieuwe tijd. Ze was minzaam met iedereen, was geduldig, kloeg nooit in tegenslag. Nooit zei ze kwaad van iemand of zou niemand te kort doen.

Heer, ootmoedig kloppen we op onze borst, Uw wil geschiede, we vragen vergiffenis voor onze tekorten en denkt er aan, bedankt God, mijn beste man en kinderen, moeder is niet weg, maar leeft, haar uitzonderlijke gaven blijven voor altijd gegrift in uw harten, moge de Heer U vertroosten en versterken in die droeve dagen.

Moeder was vroeg rijp voor de Hemel, maar we wisten het niet.

De families VANDERSTRAETEN, POLET, DE WOLF en VERLOO,

danken U voor uw bliken van deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.