



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

René VANDERSTRAETEN

echtgenoot van **Mevrouw**

Irena Staelens

geboren te Gent, op 23 juli 1905 en overleden in
de kliniek Prinses Josephine Charlotte te Merelbeke
op 18 juni 1982,
voorzien van de H. Sakramenten.

Zoals hij geleefd heeft is hij gestorven, eenvoudig en stil. Hij is van ons heengegaan, maar leeft verder in het hart van allen die hem hebben gekend.

Zijn leven was een schakel van eenvoudige, opvallende activiteiten in dienst van zijn medemens. Door zijn plichtbesef en rechtvaardigheid had hij vele vrienden.

Hij was een goed mens, wij vergeten hem nooit.

Heer, geef hem de eeuwige rust in
Uw heerlijkheid.

Begr. De Raeve, Zwijn. Stwg 301 - Tel 22 28 97



Mevr. René Vanderstraeten - Staelens
zijn echtgenote;
De families Vanderstraeten, Staelens
en Van de Voorde,

danken U oprecht voor de
blijken van genegenheid
en medeleven betoond
tijdens hun diepe rouw.