

*Hij zal de lente niet meer zien,  
die uitbreekt straks in alle tuinen,  
hij mocht zijn ziekenkamer ruilen  
voor licht en lucht als nooit voordien  
in 't land waar zonder zorgen  
het lente is en morgen.*

(L.V.)



Aandenken aan  
DE HEER

## **René, Henri VANDERSTRAETEN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Diane CURE**

*Geboren te Eine op 17 juni 1926 en godvruchtig  
overleden te Oudenaarde op 18 februari 1993,  
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.*

*Lid van de Confrerie van de H. Barbara  
Lid van de Ruitersmaatschappij St.-Eligius Eine  
Bestuurslid van de Knokstoners*

Wie zou René niet kennen, de baas uit de gezellige «De Knok» waar iedereen kon genieten van de eenvoud en vriendelijkheid, van de hartelijkheid en ongedwongenheid die er waren. René was een volksvriend, de mensen wilden bij hem zijn en hij had niets liever dan mensen rondom zich. Zo was hij gekend door iedereen. Maar hij was ook gekend als een harde werker, die niets onverlet liet om zijn gezin vooruit te helpen. Hij was een man die niet stil kon blijven. En te midden van dat alles kon men niet tevergeefs beroep doen op zijn hulp. Velen zeggen: hij zou zijn werk laten staan om anderen te helpen. En velen hebben dat ondervonden. Met zijn vaardigheid en kennis wist hij alles tot een goed einde te brengen. Maar René werd ziek. Vele jaren heeft hij met geduld zijn kruis gedragen. Hoewel het voor hem lastig was, heeft hij zijn ziekte zonder opstandigheid kunnen

aanvaarden. En ondanks alles had hij nog zoveel plannen die hij niet meer zou kunnen uitvoeren. Laten wij dan bidden opdat hij die in navolging van Christus zijn kruis heeft gedragen nu ook door Christus moge binnengeleid worden in de eeuwige Liefde van God, daar waar er «geen pijn of smart meer is, maar waar al het oude voorbij is».

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, in dankbaarheid voor al wat ik voor U gedaan heb, hebt ge me steeds met de beste zorgen omringd. Niets was u te veel om mij te helpen. Dank voor alles en moge God er u om lonen. Laat ons bidden opdat wij terug eens mogen samen zijn bij God.

Mijn familie en vele vrienden, dank voor uw vriendschap en medeleven. Het was steeds een blij moment als we elkaar mochten ontmoeten. Bid eens voor mij.

*Er is de pijn om het gemis  
en dankbaarheid om wat wij kregen  
en naast de droefheid, die blijft wegen,  
zijn warme hart als erfenis.*

(L.V.)

Mevr. René Vanderstraeten-Curé Diane,

Luc en Martine Vanrenterghem-Vanderstraeten  
en kinderen,

Rudy en Marleen De Meyer-Vanderstraeten  
en kind,

*De families* Vanderstraeten-Curé  
en Tembuyser-Billemont

*danken U voor de blijken van deelneming.*

NAMIS: dinsdag 16 maart om 19 u.

NAMIS confrerie H. Barbara: dinsdag 30 maart om 19 u.

Drukk. De Vuyst-De Meulemeester, Gavere, tel. 091/84.19.84