

" Zalig zij die het Woord van God dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid "



In kristelijk vertrouwen op een weerzien bij de Heer, gedenken we de heer

## **Walter Cyriel Van Der Straeten**

echtgenoot van mevrouw

### **Marie-Thérèse Van Liefferinge**

geboren te St. Martens-Lierde op 1 mei 1925 en zacht in de Heer ontslapen te Gent (akademisch ziekenhuis) op 6 juli 1973, gesterkt door de HH. sacramenten van de zieken.

" Heer, leid de dode binnen in het licht waarin Gij woont.

Toon hem voor altijd Uw aangezicht.  
Troost hen die treuren om hun doden "

Maak ons gevoelig voor het leed van anderen. Vol kommer leefde hij voor zijn gezin, zó is hij ook van ons heengegaan. Hij kreeg niet de jaren waarop hij gehoopt had om met en voor de zijnen alles verder uit te bouwen. Arbeid en familielevens : zijn enig doel en zorg op deze wereld. Door zijn innemende goedheid en eenvoudig kristelijk geloof wist hij iedere dag te bezielen met moed, ondernemingsgeest en durf, niet voor zichzelf maar voor vrouw en kinderen. Niet te verwonderen dat de droefheid groot is

om zijn zó vroegtijdig heengaan. Alleen de Heer heeft hier een woord van troost om op te beuren en moed te geven in de zekerheid dat dit alles eindigt op een eeuwig weerzien.

" Heer, we danken u om al het goede, het verdienstelijke, voorbeeldige en begeesterende, dat Walter ons getoond en meegegeven heeft. Geef hem het loon dat hij verdiend heeft en ons de troost die we nodig hebben "

Beste echtgenote, kinderen en kleinkind, ge waart mijn leven, mijn fierheid en mijn dagelijkse vreugde. Ge hebt u totaal aan mij gegeven, dank om die genegenheid, waardering en bereidwilligheid, tot het uiterste. Ik blijf met u door het gebed in het kristelijk leven.

Beste schoonbroers, schoonzusters, neven, nichten en vrienden, heb dank voor uw vriendschap en vertrouwen, vaartwel en tot weerziens in het Vaderhuis.

---

### De families

VAN DER STRAETEN, VAN LIEFFERINGE,  
DE ROECK en VAN DEN BOSSCHE,  
diep getroffen door uw blijk van genegenheid en medevoelen, hun betoond in hun rouw, danken u van harte.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Defthinge