

†

Dankbaar nemen wij afscheid van
MEVROUW

Cyrilla VAN DER STRICHT

weduwe van de heer **Aimé DE CLERCQ**
en van de heer **Aimé D'HOLLANDER**

geboren te St.-Maria-Lierde op 4 oktober 1912 en
godvruchtig overleden in het A. Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 20 maart 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Roger DE LIE-DE CLERCQ Elise,
kinderen en kleinkind,

Albert BAELE-D'HOLLANDER Jeaninne,
kinderen en kleinkind,

De families : VAN DER STRICHT, VAN
VIJLE, DE CLERCQ, WALRAET,
D'HOLLANDER, VAN DEN BOSSCHE
en VAN GIJSEGEM,

danken U oprecht om uw kristelijk
medeleven en uw vroom gebed.

Moeder,

Jij ging ons voor in liefde, moed,
blijgeestigheid en geduld.

Jij trok ons een spoor als mens
en als kristen,
mochten wij dat steeds volgen.

Wij danken je voor de diepe genegenheid
die wij steeds mochten ervaren.

We zullen je missen, zoals een mens
de meest geliefde mist.

Laat nu je lieve handen rusten,
ze hebben al genoeg gedaan
ze droegen 's levens last en leed
en brachten altijd liefde aan.